

ΑΡΧΙΣΕ Ο ΑΕΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΝΑ ΜΥΡΙΖΕΙ

Δεκέμβρης 2008, ο Αλέξης Γρηγορόπουλος πέφτει νεκρός από τις σφαίρες του μπάτσου Επαμεινώνδα Κορκονέα. Το γεγονός αυτό, επιχειρήθηκε τότε να καλυφθεί μέσω της κοινής συνεργασίας κυβέρνησης, ΜΜΕ και αστυνομίας με τη χρήση σωρείας παραπληροφόρησης και λάσπης εναντίον του δολοφονημένου μαθητή. Δε δίστασαν μάλιστα να παρουσιάσουν το γεγονός, ως καταστολή δράσης ατόμων του αναρχικού χώρου κρεμώντας πολιτική ταμπέλα στο νεκρό 15χρονο, ενώ ακόμα και σήμερα ο δολοφόνος παραμένει αμετανόητος και ελεύθερος. Απέναντι στη βαρβαρότητά τους, τα συστήματα ελέγχου βρέθηκαν αντιμέτωπα με μια πρωτοφανή λαϊκή αντίδραση που πήρε διαστάσεις εξέγερσης στους δρόμους της Αθήνας και άλλων πόλεων της χώρας, ενάντια στη διαφθορά του πολιτικού συστήματος και των δορυφόρων του. Δεν ήταν η πρώτη φορά που οι δυνάμεις καταστολής, επέδειξαν τη μαγκιά τους βάλλοντας αναίτια εναντίον αόπλων. Πλέον, 10 χρόνια μετά, είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια εκτόνωσης του κινήματος και της αντίδρασης κάθε μορφής ενάντια σε κυβερνήσεις και αφεντικά, με τη συνεχώς αυξανόμενη καταστολή και την προσπάθεια φίμωσης των εστιών αντίστασης απέναντι στην υποτίμηση των ζωών μας. **Ως άτομα ενεργά στις συλλογικές διαδικασίες και έχοντας πλήρη συνείδηση των ταξικών συμφερόντων αλλά και εχθρών μας, οφείλουμε να θυμόμαστε και να συνεχίζουμε την απερίθωτη μάχη μας μέσα από τους ανατρεπτικούς δρόμους του Δεκέμβρη.**

Για το Άσυλο

Απέναντι στη όλο αυξανόμενη και με ακραίο τρόπο εχθρική συστημική στάση απέναντι στα συμφέροντά μας τα υγιή αντανάκλαστα των φοιτητών/ριών αποτυπώθηκαν μέσω των συλλογικών διαδικασιών, των φοιτητικών συλλόγων, των κινητοποιήσεων και των καταλήψεων που αντιτέθηκαν στις διάφορες προεκτάσεις της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης. Απέναντί μας, έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια συγκρότησης ενός **αντιδραστικού πόλου** από πλευράς των **πρυτανικών αρχών**. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, με πρόσχημα την καθηγητική ιδιότητα και με όρους αυθεντίας, επιχειρήσαν να δομήσουν ένα **αντιδραστικό μπλοκ** στο εσωτερικό των φοιτητών/ριών με στόχο να ανακόψουν τη μαζική κίνηση που διεκδικεί με βάση τις συγκεκριμένες υπάρχουσες ανάγκες. Στη συνέχεια, οι πρυτανικές αρχές προχώρησαν σε **λοκ-άουτ** στη Φιλοσοφική και στην ΑΣΟΕΕ με διάφορες προφάσεις όπως είτε η χρήση χώρου της σχολής ως πολιτικό στέκι, είτε η ύπαρξη τοξικοεξαρτημένων αντίστοιχα. Τα προσχήματα που εφευρίσκουν πρυτάνεις, κοσμήτορες και πρόεδροι, έχουν σκοπό **να αποπροσανατολίσουν** από τα πραγματικά καθημερινά προβλήματα, **να επιτεθούν** στις συλλογικές διαδικασίες των φοιτητικών συλλόγων, **να καταστείλουν** τη συνδικαλιστική δράση μέσα στις σχολές.

Οι διοικήσεις των τμημάτων και των σχολών **αψηφούν** με ξεδιάντροπο τρόπο τα κεκτημένα του φοιτητικού κινήματος, θέλουν να καταστείλουν τα συνδικαλιστικά δικαιώματα με **λοκ - άουτ**, **απειλούν** ανοικτά με εισαγγελική παρέμβαση και προσωπική επίθεση κατά φοιτητών για τη συνδικαλιστική τους δράση (όπως συνέβη στην Πληροφορική), μιλούν για **μειοψηφίες** και αρνούνται την πραγματικότητα των μαζικών γενικών συνελεύσεων που παίρνουν αγωνιστικές αποφάσεις. Κάθε απόπειρα **καταπάτησης του ασύλου**, το οποίο αφορά την **ελεύθερη διακίνηση ιδεών** εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και τη συλλογικοποίηση του κόσμου των σχολών που συσπειρώνεται και δρα γύρω από τις κοινές του ανάγκες και συμφέροντα, θα μας βρει απέναντί της.

Κοινωνική Παρακμή

Απέναντι σε ζητήματα που αφορούν άμεσα τις βασικές ανάγκες του μεγαλύτερου ποσοστού της κοινωνίας, παρατηρείται τον τελευταίο καιρό, μία στροφή στην εθνική περηφάνια και στην προσβολή των 'κατά τους καθώς πρέπει' 'αρνητικών' προτύπων της κοινωνίας.

Στα τέλη του προηγούμενου Σεπτεμβρίου, η κοινωνία νοικοκυραίων στην οποία ζούμε, έδειξε στο έπακρον τις κανιβαλιστικές διαθέσεις της, στοχοποιώντας τον Ζακ Κωστόπουλο ως ληστή κοσμηματοπωλείου και κρίνοντάς τον ως επικίνδυνο χρήστη ναρκωτικών. Τελικά, οι προσδοκίες τους τσακίζονται η μία μετά την άλλη, καθώς όλα τα ενοχοποιητικά στοιχεία εναντίον του διαψεύδονται με τελευταίο 'την επίθεση υπό την επήρεια ναρκωτικών' καθώς οι τοξικολογικές του εξετάσεις βρέθηκαν καθαρές. Μάλλον σιγά σιγά, μπάτσοι, δημοσιογράφοι και φιλήσυχοι πολίτες, δείχνουν τα πρότυπα πάνω στα οποία θέλουν να χτίσουν το μέλλον μας. **Ας κοιμηθούν λοιπόν ήσυχα, μέχρι εμείς να τους χαλάσουμε τα όνειρα.** Ας ονειρεύονται επίσης, όσοι έχουν τάσεις ηρωοποίησης του Κασιόφα, ο οποίος, αν και μέλος παρακρατικής εθνικιστικής οργάνωσης, αν και εμπλεκόμενος σε διακίνηση ναρκωτικών, αν και ήταν επίδοξος δολοφόνος αποτελεί ένα παράδειγμα προς μίμηση για κάθε 'πατριώτη'. Για αυτόν τον 'πατριώτη' που στέλνει τα παιδιά του να καταλάβουν σχολεία και να διαδηλώσουν στο όνομα της εθνικής παράνοιας γύρω από τη Μακεδονία την ίδια ώρα που η παιδεία και το μέλλον τους ως μελλοντικοί φοιτητές και εργαζόμενοι συνεχώς υποβαθμίζεται. **Για αυτούς που κοιμούνται 'πατριώτες' και ξυπνάνε φασίστες, να ξέρουν ότι δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή καμία είσοδος της ακροδεξιάς στα σχολεία.**

Απεργία 28^η Νοέμβρη

Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι αμείβονται με πολύ χαμηλούς μισθούς που οριακά εξασφαλίζουν την επιβίωσή τους. Εδώ και χρόνια, με τους νόμους των μνημονίων, έχει επιβληθεί κατώτερος μισθός 586 ευρώ μικτά (και για εμάς τους κάτω των 25 υποκατώτατος μισθός 511 μικτά). Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ουσιαστικά έχουν διαλυθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις εκεί που υπάρχουν ΣΣΕ, είναι είτε 'διακοσμητικές', είτε για να καταγράψουν την εργασιακή χειροτέρευση. Οι εργαζόμενοι, είναι επιτακτικό να δουλεύουν με μισθούς σύμφωνα με τις ανάγκες τους και με Συλλογικές Συμβάσεις που θα κατοχυρώνουν και θα διευρύνουν δικαιώματα.

Η μάχη για τις συλλογικές συμβάσεις, για αξιοπρεπείς μισθούς και όρους δουλειάς, πρέπει να έχει και θα έχει συνέχεια μετά την απεργία της 1^{ης} Νοέμβρη. Στηρίζουμε την οργανωμένη και από τα κάτω συντονισμένη δράση, για να μπουν μπροστά τα εργατικά μας συμφέροντα. Θα είμαστε στο δρόμο, για να δείξουμε πως δεν έχουμε αυταπάτες ότι η δικαίωση θα έρθει ως 'δώρο' από την κάθε κυβέρνηση, για να δείξουμε στα αφεντικά ότι συνεχίζουμε τον αγώνα για την εκπλήρωση των διεκδικήσεών μας και για να υπερασπιστούμε το όπλο μας, την απεργία, ενάντια στις φιάστες της ΓΣΕΕ και των κοινωνικών εταίρων της. Οι συμμαχίες με τους εργοδότες και ο 'συνδικαλισμός' του κοινωνικού εταιρισμού, με απεργίες χωρίς καμία προοπτική, σχέδιο και κλιμάκωση δεν είναι ο δικός μας δρόμος.

Οι πραγματικές απεργίες είναι οι ακηδεμόνευτες, αυτές που υπακούουν στα συμφέροντα και τις ανάγκες των ίδιων των εργαζομένων, είναι καλά οργανωμένες, με περιφρουρήσεις που μπλοκάρουν την παραγωγή και μειώνουν τα κέρδη των αφεντικών, αναγκάζοντάς τα τελικά να υποχωρήσουν. Ως φοιτητές, τωρινοί και μελλοντικοί εργαζόμενοι, οφείλουμε να στηρίξουμε με κάθε τρόπο απεργιακές πρωτοβουλίες της 28^{ης} Νοέμβρη.

αυτόνομο
σχήμα
τοπογράφων



astopemp.espivblogs.net